

Angst,
Gedaan met bang zijn voor het heden en wat komen gaat.
Eenzaamheid,
Gedaan met eindeloos wachten op bezoek.
Rust,
Gedaan met onnodige ongerustheid en ongelukkig zijn.
Verlangen,
Gedaan met het missen van je zoon en allen die je lief had.
Vechten,
Gedaan met vechten om zolang mogelijk bij ons te willen blijven.
Ga nu maar naar Pa,
doe hem de groetjes
en 3 dikke zoenen.

Slaap zacht,
Danny



*Stil en verdrietig
maar dankbaar
nemen wij afscheid van*

mevrouw

Arnoldine Haiverlain

weduwe van Maurice Houbrix † 2013

Geboren te Tongeren op 29 juli 1930
en aldaar overleden op 8 januari 2021.

Het liefst hadden we samen afscheid genomen
van Arnoldine, maar omwille van deze uitzonderlijke tijden
zal het afscheid plaatsvinden in intieme kring.

Schriftelijke rouwdeelneming:
Familie Houbrix-Van den Neucker
Smedenstraat 24, 2500 Lier
danny.houbrix@telenet.be

Zij blijft verder leven in de vele mooie herinneringen van:

Danny en Minneke Houbrix-Van den Neucker

Yannick en Esther Houbrix-Wuyts

Lisse *haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind*

Alfons† en Jenny† Houbrechts-Haiverlain

Jean en Mariette Stas-Haiverlain *haar zussen en schoonbroers*

Haar nichten en neven

Delen mee in rouw:

De families Haiverlain, Houbrix, Croux en Baillien

Met dank aan:

Het verzorgend personeel van WZC De Motten Tongeren,
Dokter Paul Bamps en iedereen die Ma de laatste jaren
nog wat liefde gaf.